

JACOBUS.

HET MAGAZINE VOOR EN DOOR INWONERS VAN DEN DUNGEN & MAASKANTJE



Nummer 17, winter 2026



COLOFON

JACOBUS MAGAZINE is een initiatief van Stichting H.E.L.D. Ideeën en opmerkingen zijn welkom en kun je mailen naar jacobus@stichting-held.nl

DIT NUMMER WERD GEMAAKT DOOR Angela Boselie, Jeanne Cooijmans, Christel Heijmans, Merel Vissers, Netty van Bijnen, Jos van Alebeek, Anne van den Berg, Ciske van Pinxteren en Nancy Verhagen **FOTO COVER** Netty van Bijnen

ONTWERP EN OPMAAK Christel Heijmans **EINDREDACTIE** Christel Heijmans en Nancy Verhagen **HOOFDREDACTIE** Christel heijmans

PROMOTIE Wil je jouw bedrijf promoten? Neem dan contact op via jacobus@stichting-held.nl

BEZORGING Is Jacobus niet bij jou op de mat gevallen of wil je helpen met bezorgen? Neem dan contact op via jacobus@stichting-held.nl



INHOUD

Voorwoord	5
Mooi werk <i>Vrijwillige verbinder</i>	6
Mijn passie <i>Samen ontsnappen</i>	8
Komt erin <i>Drie generaties lang</i>	12
Mag ik aanschuiven? <i>Bij Mohamed Khair</i>	19
Grensgeval <i>Bedevaart aan de Hoogstraat</i>	24
Voor de kost <i>Eight days a week</i>	26
Clubke <i>We nemen een frisse duik</i>	30
Levenslessen <i>Van een wereldreiziger</i>	34
Krabberfest	38
Wa zedde nou?	41
Agenda <i>Een greep uit de activiteiten</i>	42



De Betoverde Bomentuin in november 2025 in Bomentuin d'n Hoodonk in Den Dungen

VOORWOORD



Beste lezer,

Wat leuk dat je dit eerste nummer van het nieuwe jaar openslaat.

Voor 2026 wens ik je namens ons allemaal gezondheid, warmte en veel ontmoetingen die het leven mooier maken.

Dit jaar beginnen we vol energie en trots: het is het vijfde jaar dat onze dorpsglossy bij alle inwoners van Den Dungen en Maaskantje in de bus valt. Dat vieren we met verhalen die laten zien hoe levendig onze gemeenschap is.

De nieuwe rubriek “Wa zedde nou?” vulde onze mailbox met geweldige uitspraken. Jullie betrokkenheid maakt dit blad tot iets van en voor de inwoners van ons dorp!

In dit nummer neemt wereldreiziger Bernt je mee op reis en deelt hij inzichten die je aan het denken zetten. Mohamed Khair bereidt een typisch Egyptisch gerecht en deelt het recept zodat je zelf ook kunt maken. En Lianne en Frank heten je van harte welkom in hun huis aan het Maaskantje. En er is nog veel meer!

We wensen je veel leesplezier.

Christel Heijmans

Coördinator Jacobus Magazine

MOOI WERK

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.

Zij doen mooi werk.

*Deze keer over vrijwilligerswerk
bij de Vincentiusvereniging.*



Ineke zet zich in als vrijwillige verbinder voor Vincentiusvereniging

Ineke Peeters-Boertien (38) is sinds een aantal jaar vrijwilliger voor de kinderwerkgroep van Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel. Dat goede doel zet zich in voor mensen die het niet breed hebben. En dat is nodig ook, want de groep van gezinnen die leven in armoede steeg in deze gemeente de afgelopen jaren naar 370.

Ineke wil daar iets tegen doen. De geboren Veldhovense voelt zich met haar gezin thuis in Den Dungen. „We ontvangen veel goeds vanuit het dorp, daar wil ik graag wat aan teruggeven.” Zij en haar vriendin Ingeborg Snel wilden niet meer vanaf de zijlijn toekijken en kwamen op het idee om vrijwillig zich in te zetten voor een betere maatschappij. „Tijdens de verkiezingen

in 2023 zaten we samen bij Boer Goossens een theetje te drinken. Voor ons gevoel werd toen extra duidelijk dat veel mensen ontevreden zijn en het zwaar hebben. Kunnen wij zelf niet meer doen voor hen?”

Die zoektocht leidde het tweetal naar de Vincentiusvereniging. „Als we iets kunnen bijdragen voor een ander, doen we dat graag”, zegt Ineke. Als moeders kunnen we ons, ondanks dat we zelf niet in armoede opgroeiden, het beste verplaatsen in hoe we gezinnen kunnen helpen”, zegt Ineke.

Daarom sloot het tweetal zich aan bij de kindertak van de Vincentiusvereniging, die probeert om armoede te voorkomen. „Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in gezinnen met veel armoedestress, later vaak blijven hangen in armoede. Het is moeilijk om uit die situatie te komen. We hopen dat kinderen door onze acties ‘gewoon’ mee kunnen doen en meepraten met hun vriendjes en vriendinnetjes.



Ook na Kerstmis

Ineke en haar man hebben drie kinderen, Luna (8), Evi (6) en Milan (3). Hoe krijgen zij mee wat armoede is en wat voor gevolgen het kan hebben? „Ik leg uit dat niet iedereen genoeg geld heeft om fijn te kunnen leven en dat ze dankbaar mogen zijn met wat ze hebben. Ze hebben maar wat geluk.”

Voor de Decemberactie van Vincentius krijgen ouders een waardebon voor cadeaus met dure feestdagen zoals Kerstmis tijdens de Decemberactie. De ouders kiezen zelf bij een lokale speelgoedwinkel waaraan ze de bon besteden. „Hiermee willen we de regie bij henzelf laten.” Ruim 85 gezinnen deden daar dit jaar aan mee. Verder worden in december ook kerstpakketten uitgedeeld aan de gezinnen. Maar de vrijwilligers trekken het breder dan alleen maar in deze donkere dagen aan het einde van het jaar. „In de zomer zorgen we ervoor dat de gezinnen een dagje uit kunnen, afgelopen jaar bijvoorbeeld naar BillyBird of het zwembad Sportiom. Zo kunnen kinderen, die niet op vakantie gaan, toch meepraten over wat ze hebben meegemaakt deze zomer.”

Back to School-actie

Dit jaar komt er voor het eerst een Back to School-actie waarbij een HEMA-bon helpt bij de aanschaf van schoolspullen. Een ander nieuw plan van de Vincentius is een ‘meedoenpas’ voor kinderen in het leven te roepen. „We willen dat kindjes met zo’n pasje altijd mogen meedoen aan uitjes zoals bouwdorp, carnaval en de kermis.” De kopzorgen om een kind mee te kunnen laten doen aan deze activiteiten, bijvoorbeeld het bouwdorp met twintig euro entree per kind, kan hoog zijn.

Ineke krijgt voldoening van haar mooie werk als vrijwilliger. Gerard Smits, voorzitter van de Vincentiusvereniging, vertelt dat ze nog op zoek zijn naar ‘vrijwillige verbinders’. Smits: „Of je nou je af en toe of alleen in december een avondje mee wilt helpen. Je hoeft er niet wekelijks aan vast te zitten. Alle hulp is welkom.”

MIJN PASSIE



*“Het mooie is
dat je samen moet nadenken.
Iedereen heeft een stukje
van de oplossing”*

Samen ontsnappen: een familiepassie vol puzzels en plezier

Voor Miriam en Wesley begon het allemaal jaren geleden met een vriendengroep. Samen bezoeken ze nog steeds escaperooms door heel Nederland. Wat ooit een uitje was, is uitgegroeid tot een echte passie. Sinds dit jaar delen ze die passie ook met hun dochters Linde (8) en Jente (9). Dit beviel zo goed dat ze afgelopen zomervakanties meteen twee kamers hebben bezocht.

“Met vrienden doen we het al jaren”, vertelt Wesley. “Maar sinds dit jaar wilden we kijken of de meiden het ook leuk zouden vinden.” Die keuze bleek meteen juist. Linde, die naast escaperooms graag turnt en danst, vindt vooral het speuren naar aanwijzingen geweldig. Jente, fanatiek voetbalster en danseres, geniet juist van het samenwerken. “Je kunt het niet alleen doen”, zegt ze lachend.

Hoewel ze met de kinderen nog maar twee kamers hebben gedaan, is de interesse duidelijk gewekt. “Ze waren meteen enthousiast”, vertelt moeder Miriam. “Het mooie is dat je samen moet nadenken. Iedereen heeft een stukje van de oplossing.”

Met vrienden reist het stel het hele land door, maar één locatie blijft favoriet, ‘The Great Escape’ in Zwolle. In deze kamers zijn ook acteurs aanwezig. “Dat tilt de ervaring naar een heel ander niveau”, legt Miriam uit. “Je zit echt midden in het verhaal.” Deze aanbieder bevalt zo goed dat ze er inmiddels al 5 kamers hebben gespeeld.



Wat volgens het gezin een goede escaperoom bijzonder maakt, is de logica achter de puzzels. “Je moet verbanden kunnen leggen en als je dit met je kinderen wil gaan doen is wel belangrijk dat ze kunnen lezen en rekenen”, zegt Wesley. Ze kiezen het liefst voor locaties die volledig zijn ingericht op escaperooms en niet voor plekken waar het slechts een onderdeel is van een groter bedrijf. “Dan merk je gewoon dat er meer aandacht is voor kwaliteit.”

Na afloop blijven ze vaak nog even napraten met de bouwers van de kamers. “De beste makers willen feedback”, vertelt Miriam. “Ze borrelen na met de deelnemers en nemen tips mee voor nieuwe ideeën.”

Voor deze familie draait het niet om zo snel mogelijk ontsnappen, maar om het plezier van samenwerken, denken en lachen. Een passie die niet alleen deuren opent, maar hen ook dichterbij elkaar brengt. Ze kunnen dan ook niet wachten om een volgende kamer te gaan spelen. Er wordt alweer druk gezocht naar mooie kamers.





Welkom bij
Litserborg

WELKOM BIJ LITSERBORG

OPEN

Maandag tm vrijdag van 09:00-22:00 uur
(met uitloop mogelijkheid)

Zaterdag en zondag van 13:30-18:00 uur

Restaurant 073-5942966

Kantoor 073-5940192

E info@litserborg.nl

Litserstraat 2 Den Dungen



Catering
H. van Heijst
"on tour"



8/2	Groesbeek	Motorcross Wintercross
7+ 8/3	Cuijk	Motorcross NK MON
14/3	Oss	Motorcross NK Zijspan
15/3	Oss	Motorcross Dutch Nationals
6/4	Venray	Autospeedway Paasraces
26/4	Oijen (datum onder voorbehoud)	Autocross

www.cateringhvanheijst.nl

fysio⁷

Praktijk voor

Fysiotherapie | Manuele therapie | Schedel- en
aangezichtstherapie | Medical Taping

Specialismen:

- ✓ Nekklachten
- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Kaakbehandeling

Grinsel 85b / 5275JN / Den Dungen

www.fysio7.nl / info@fysio7.nl / 06-52327183



Heeft u vragen?
Bel, app of mail me gerust!
Of kijk eens op mijn
website: fysio7.nl

Helma van der Aa-Sieben



KAPTEIJNS TUINONDERHOUD

maximaal genieten van uw tuin!



onderhoud en renovatie

Hendrikskamp 6 | Den Dungen
M 0630190060 | www.kapteijnstuinonderhoud.nl



Minkels Advies is sinds 1925 gevestigd in Den Dungen.

Minkels Advies is een familiebedrijf waar persoonlijke aandacht en persoonlijke benadering belangrijk zijn. Door onze werkwijze en jarenlange ervaring hebben wij een sterke vertrouwensband met onze klanten.

Voor persoonlijk advies **bel of loop even binnen** of kijk voor meer informatie op

www.minkelsadvies.nl



Hypotheken



Leningen



Verzekeringen

Adres
Grinsel 34,
5275 JP Den Dungen

Contact
T 073-5941282
E info@minkelsadvies.nl

Qualicount

Administratie met een menselijke blik

Pas als wij het hele verhaal kennen, kunnen we je écht goed adviseren. Daarom vragen wij regelmatig door. Waarom zien je cijfers er eigenlijk uit zoals ze eruit zien? Wat zijn je doelstellingen, welke belangen wegen er mee, in welk spanningsveld beweeg je je? Maar ook: hoe ziet je privésituatie eruit en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de financiële situatie van je bedrijf slim is afgestemd op je privésituatie? Of andersom. Doorvragen leidt tot een optimale aanpak!



**Kritisch en
oprecht**

KOMT ERIN



Jacobus is ditmaal te gast in het Maaskantje bij Frank Kapteijns en Lianne Sleutjes. Aan de keukentafel schenkt Frank een heerlijke kop koffie in en steekt Lianne alvast enthousiast van wal. Het bijzondere aan hun huis is dat het al drie generaties lang door de familie Sleutjes bewoond wordt.

Van het pakhuis

Het huis werd in 1934 gebouwd door de opa van Lianne. Haar opa was de zaakvoerder van de Boerenbond en bouwde naast het pand van de Boerenbond dit huis. Dat was praktisch, zo dichtbij. Onder de oudere lezers van Jacobus zal de Boerenbond in het dorp nog wel bekend zijn. En zij zullen haar opa Marinus, bekend als Mies Sleut of Mies van het pakhuis, dan ook wel gekend hebben. Later kwam in het pand van de Boerenbond een beddenwinkel. Sinds enige jaren is dit pand verdwenen en is het terrein ingericht als het parkeerterrein voor de Jumbo. Rechts daarvan staat het huis, dat nu dus bewoond wordt door Lianne en Frank, nog fier overeind.

Een blijvende herinnering

“Opa en oma Sleutjes woonden hier destijds met zes kinderen”, vertelt Lianne. Later is er nog een serre aangebouwd, als keuken voor opa en oma, en kwam er een garage met schuur in de tuin. “Als ik door de albums van ooms en tantes blader, staat daar soms een oude trouwfoto van hen in bij de voordeur van dit huis!” Het huis ademt niet alleen nostalgie door de verhalen, maar ook door de inrichting. In de serre glimt een verzameling emailen pannen en schalen, en in de keuken doet het dressoir van opa en oma in een nieuw jasje opnieuw dienst. We zien een koffiemolen aan de wand en een ouderwetse zwarte telefoon met draaischijf. Die telefoon komt van de andere opa en oma. “Soms komen er nog weleens spullen van de familie deze kant op, als familieleden kleiner gaan wonen”, lacht Lianne, terwijl ze een oude koffer tevoorschijn haalt met daarin zwarte trouw handschoenen en een prachtige zwarte trouwhoed van opa Sleutjes. De initialen M.S. in de binnenkant van de hoed zijn een blijvende herinnering aan haar opa.

Een eigen slaapkamer

Veel later, toen de kinderen van opa en oma het huis hadden verlaten, kochten de vader en moeder van Lianne het huis en groeiden Lianne en haar zus Yvonne hier op. “Mijn opa en oma woonden toen aan de linkerkant van het huis en wij woonden rechts. Toen opa en oma naar het bejaardentehuis gingen, werd er binnen flink verbouwd en kregen mijn zusje en ik ieder een eigen slaapkamer!”

Jeugd liefde

In hun tienerjaren leerden Lianne en Frank elkaar kennen in de 4^e klas van de HAVO. Toen ze later op het Grinsel gingen wonen, werden ze ouders van zonen Bob en Ted. “Ondertussen werd in de straat van mijn ouders door een buurman een huis gebouwd op het achterste stuk van de tuin aan het Bramenbos, tegen de nieuwe wijk aan. Zo ontstond bij mijn ouders het idee om ook zelf te gaan bouwen in de achtertuin”, vertelt Lianne. Voor Lianne en Frank een kans om met hun groeiende gezin, de derde was inmiddels op komst, te kunnen gaan wonen in het ouderlijk huis.

Poortje naar het Bramenbos

In eerste instantie werden er door mijn ouders plannen gemaakt voor een bungalow, maar toen ons mam de tekening zag vond ze het maar niks”, lacht Lianne. Het plan werd omgegooid, het werd toch een huis met een dak en dat werd vervolgens gebouwd in de eigen achtertuin. Frank en Lianne verhuisden van het Grinsel naar het Maaskantje, waar dochter Julia werd geboren. Er kwam een haag als afscheiding tussen de beide tuinen, met daarin een poortje om gemakkelijk naar elkaar toe te kunnen. De kinderen liepen zo via de tuin van opa en oma van en naar school. “Als er dan vriendjes kwamen om te spelen, waren die de eerste keer verbaasd om te ontdekken dat onze kinderen niet in dat huis aan het Bramenbos woonden, maar dat er nog een huis achter stond!”

De rozenboog

In de tuin zien we een oude rozenboog en toeristische bordjes. “Onze rozenboog verhuisden we mee van ons huis aan het Grinsel”, vertelt Lianne. Frank meent dat in de tijd dat zij met hun jonge gezin naar de ouderlijke woning verhuisden, de treurwilg door zijn schoonouders als cadeau in de tuin is geplaatst. Lianne betwijfelt of dat zo is en roept telefonisch een hulplijn, haar moeder, in. Moeder Annie weet het ook niet zo stellig van die treurwilg. “Maar hij staat er in ieder geval prachtig te wezen!” De boom staat er in de hoek van de tuin uitnodigend bij en vormt een heerlijke plek om te zitten. Links ervan zien we het poortje dat toegang geeft naar de tuin en het huis van de ouders van Lianne. Zij wonen nog steeds met heel veel plezier aan het Bramenbos.

De schat van opa Sleutjes

Er wordt nog even teruggeblikt naar de begintijd waarin er flink geklust werd. Waarin ze ontdekten dat de originele paneeldeuren op de bovenverdieping verstopt zaten achter platen met talloze spijkertjes. En dat ze bij het verwijderen van vloerbedekking daar een geheim luikje vonden in de vloer. “Ook mijn vader kende dat luikje niet. Er werd toen grappend geroepen: dáár hebben we de schat van opa Sleutjes! Toen het luikje werd geopend lag er helaas niets, haha.” Waarvoor het luikje bedoeld was, is niet bekend. Het is wel een mooi verhaal. Een verhaal dat vast weer verteld gaat worden aan de volgende generatie. Die laat niet lang meer op zich wachten: Lianne en Frank vertellen trots dat zij dit jaar opa en oma worden van hun eerste kleinkind.







het →
← HAIR

KNIPPEN - STYLEN

De dames- en herenkapsalon van de regio!
06-48355824



STEM

DORPSGOED

SOCKS4U

• • • • Voor al uw beenmode

Website: www.socks4u.nl

Tel. +31649970534

Emailadres: info@socks4u.nl

MAG IK AANSCHUIVEN?



Wil je jezelf voorstellen aan de lezers?

Ik ben Mohamed Khair, 63 jaar, geboren in Cairo in Egypte. Gelukkig getrouwd, twee volwassen kinderen en woonachtig in Reek maar eigenaar van Hallo Roma hier in het centrum van Den Dungen. In januari bestaan we al weer tien jaar, met ons restaurant.

Waarom heet het trouwens Roma?

We hebben de zaak zo genoemd, omdat we deels een Italiaanse keuken voeren en omdat we vinden dat er ook een Italiaanse sfeer hangt.

Hoe is de weg gegaan van Caïro naar Den Dungen? In 1987 ben ik in Amsterdam economie gaan studeren, maar na een jaar moest ik stoppen, want ik kon het financieel niet meer rondkrijgen. Om in mijn levensonderhoud te voorzien, ben ik bij mijn oom in zijn pizzeriazaak gaan werken.

Later ben ik een zelfde soort zaak begonnen in Drunen. Na anderhalf jaar heb ik in Schaijk een Pizzeria geopend, waar ik bijna twintig jaar gewerkt heb. Zeven dagen in de week van 's middags 2 tot 's nachts drie uur, maar dat werd me uiteindelijk toch teveel. Dus hebben we de zaak verkocht en na een half jaar pauze en lange vakantie in mijn geboorteland, voelden we dat we Egypte ontgroeid waren. We voelden ons als gezin meer thuis in Brabant. Via een goede vriend kwam ik toen in Den Dungen terecht, een sprong in het diepe, maar de omzetcijfers bewijzen dat we het goed doen. Daarbij kwam er ook meer tijd voor het gezin.

L I B Y A

E G Y P T

Western
Desert

S U D A N

Waarom is de keus op dit gerecht gevallen?

Het is een algemeen bekend gerecht in Egypte, daarnaast is het ook een vegetarisch gerecht waar steeds meer mensen van willen proeven. Het hoeft niet altijd vlees te zijn en dit gerecht is ook heel populair in Egypte, omdat het heel betaalbaar is. Vergelijkbaar met een friettent in Nederland.





Benodigheden voor Kóshary voor 4 personen:

- 400 gram rijst
- 150 gram macaroni/spaghetti
- 20 gram vermicelli
- 100 gram bruine linzen
- Gefrituurde uien – pittige tomatensaus naar eigen smaak en kikkererwten voor de topping
- Dressing knoflook fijnhakken en aanlengen met azijn

Bereidingswijze:

Het is een recept, dat je ook op je eigen gevoel/smaak mag klaarmaken.

- Kook de rijst, macaroni/spaghetti, vermicelli en linzen apart beetgaar.
- Maak intussen de pittige tomatensaus naar eigen smaak.
- Schep alle ingrediënten, laag op laag te beginnen met kikkererwten en rijst als laatste, in een ronde kom of vorm.
- Druk het geheel goed aan en keer dan de vorm of kom op een plat bord.
- Giet de saus over het gerecht, gefrituurde uien er omheen of over de saus met dressing.

Smakelijk eten!



De bestratingsvoegers maken van uw bestrating een sieraad voor uw huis



De bestratingsvoegers verder in onkruidbestrijding

Zef van de Wetering
M 06-533686837
E info@bestratingsvoegers.nl
www.bestratingsvoegers.nl

Klant "Het was een doorn in onze ogen, het eeuwig groeiende onkruid en mos in de oprit voor ons huis. Hoe we ook ons best deden de stoep met rood gebakken klinkers en zogenaamde kinderkopjes schoon en vrij van alg en onkruid te houden, nooit zag het eruit als na oplevering. Op Facebook zagen we een filmpje van Zef van de Wetering van Bestratingsvoegers. Hij beloofde de bestrating fris te maken met weinig of geen onderhoud. Onkruid zou verleden tijd zijn. Dat klonk ons als muziek in de oren. Zef kwam eerst beoordelen op welke manier hij onze bestrating het beste zou kunnen behandelen. Na uitgebreid advies en een prijsopgave te hebben doorgesproken, ging hij aan de slag. In eerste instantie werden de stenen met een hogedrukreiniger schoongemaakt. Voor olievlekken en zwarte alg paste hij een dieptereiniger toe. Er blijft geen vlek achter, voor alles heeft hij een oplossing.



Vervolgens ging Zef aan de slag met het invoegen met een cement gebonden voeg, waarna hij deze afsponste. Sindsdien groeit er geen sprietje onkruid meer in de voegen en ook mieren nestelen zich daar niet meer. Ergernissen over een smerige oprit en uren onkruid plukken is verleden tijd. Wij zijn meer dan tevreden met de diensten van Bestratingsvoegers."

Zef: "Natuurlijk zijn we blij met tevreden klanten als deze. Ook bij de andere behandelingen zien we positieve resultaten. Bij smalle voegen bijvoorbeeld voeg ik heel fijn poederzand in en bespuit dit met een hars, wat er ook voor zorgt dat er geen onkruid meer groeit. Als extra bescherming kunnen stenen geïmpregneerd worden en ook kunnen we oude antracieten tegels herstellen. Kijk op de website voor alle mogelijkheden. Uw bestrating wordt weer een sieraad voor uw huis!"



Leren saai?

Maak het leuker!



INNOVATIEF
ONDERWIJS

Meer weten?
Scan de code



STEM

DORPSGOED

Welkom bij
Litsersborg

WELKOM BIJ LITSERBORG

OPEN

Maandag tm vrijdag van 09:00-22:00 uur
(met uitloop mogelijkheid)

Zaterdag en zondag van 13:30-18:00 uur

Restaurant 073-5942966

Kantoor 073-5940192

E info@litsersborg.nl

Litsersstraat 2 Den Dungen



Vacature Meewerkend voorman

Wat ga je doen?

- Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband aan uitdagende groenprojecten in de omgeving Den Bosch / Eindhoven.
- Samen met enthousiaste collega's zorg je er als 'kartrekker' voor dat de werkzaamheden op een goede manier worden uitgevoerd.
- Je waarborgt de kwaliteit van onze projecten in de openbare ruimte.
- Je pakt diverse werkzaamheden op; zoals het aanplanten van bomen/plantsoenen en het onderhouden van wijken.

Wat krijg je ervoor terug?

- ✓ Een uitstekend salaris
- ✓ Vooruitzicht op een vast contract
- ✓ Waardering voor jouw inzet en initiatieven
- ✓ Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen

Interesse?

- ✉ rens@biggelaargroen.nl
- ☎ 06-38283161

GRENSGEVAL



Er zijn van die plekken waar je nooit helemaal weet waar je nu eigenlijk bent. Sta je in Den Dungen? In Gestel? Of toch in Schijndel? Voor René en Dianne van Heertum is het antwoord simpel: ze wonen op de Hoogstraat, pal tegen Maaskantje aan. En al voelt het al twintig jaar als Den Dungen, de postbode denkt daar vaak anders over.

Wie bij de familie Pennings aanbelt, krijgt meteen een warm Brabants welkom. Niet alleen van René en Dianne, maar ook van hun kinderen Kaylee en Ryan, schoonmoeder Mia van der Donk, honden, katten, kippen, alpaca's en zelfs een geit. Het erf is een levend toneelstuk waarin iedereen een rol speelt. Je stapt er binnen en hebt meteen het gevoel dat je onderdeel bent van een bont gezelschap.

Paarden en herinneringen

Dianne vertelt met een twinkeling in haar ogen over haar opa Jos van de Donk – Dilus voor intimi – die haar als tienjarig meisje liet rijden op haar eerste pony. Veertig jaar later staat haar leven nog steeds in het teken van paarden. De stal aan huis, de geur van hooi, het ritme van hoeven: het is een levenslange liefde die begon op diezelfde Hoogstraat. “Als ik op mijn paard zit,” zegt ze, “voel ik me weer dat meisje van tien.”

Post en pakketjes

Maar wonen op de grens heeft ook eigenaardigheden. Pakketjes verdwijnen naar de verkeerde Hoogstraat, dierenartsen belanden in Berlicum, en bezoekers raken hopeloos verdwaald. René lacht: “We hebben ooit een dierenarts gehad die doodleuk in de Hoogstraat van Berlicum stond te wachten. Onze geit had daar weinig aan.”

Het bord als bedevaartsoord

Sinds de film *New Kids* in 2010 is het bord “Maaskantje” een bedevaartsoord geworden. Dagelijks stoppen er auto's, motoren

en zelfs touringcars vol fans die een foto willen maken. Soms verkleed, soms verliefd – er zijn zelfs huwelijksaanzoeken gedaan bij dat bord.

Een keer stopte er een touringcar met vijftig passagiers. Ze stormden allemaal tegelijk naar het bord, maakten een groepsfoto en stapten weer in. Het leek wel een excursie naar een wereldwonder.

René grapt: “Als ik van iedereen die hier parkeerde een euro had gekregen, was ik allang gestopt met werken.”

Oldtimers en gastvrijheid

De gastvrijheid van de familie werd ooit getest door presentator Valerio Zenó, die meer onder de indruk was van René's passie voor oldtimers dan van het bord zelf. Zijn gele Opel GT uit 1972 is inmiddels een lokale beroemdheid. Dianne lacht: “Gelukkig houdt René van oude spullen, anders had ik hier niet mogen blijven.”

Oorlogje spelen

En dan zijn er nog de verhalen van vroeger. Een oud-bewoner vertelde dat kinderen ooit oorlogje speelden: de Hoogstraat tegen 't Maaskantje. Het was een strijd die nooit echt gewonnen werd, maar die wel liet zien hoe sterk de identiteit van beide plekken was.

Een grens die verbindt

En zo wordt de Hoogstraat een plek waar grenzen vervagen. Waar Den Dungen en Maaskantje elkaar ontmoeten, waar toeristen en buurtbewoners samenkomen, en waar een straatbord meer verhalen oproept dan menig monument.

Want soms is een grensgeval niet lastig, maar juist een bron van herinneringen, humor en onverwachte ontmoetingen.



VOOR DE KOST



*"Ik wilde dat er 8 dagen
in een week zaten"*

Ik schuif gezellig aan bij Ben Kok en zijn vrouw Annuska, achteraf blijkt dat maandagavond hun vaste avond is voor quality-time. Ik had dus geluk en het interview duurde daarom veel langer dan normaal.

Wil je jezelf even voorstellen?

Ik ben Ben Kok en pas 60 geworden, getrouwd met Annuska, mijn muzikale genen heb ik van moeders kant (Jet Schuurmans, eentje van bèkker Schuurmans van de Hoogstraat). Ik werk al 40 jaar bij Colasit een kunststof constructiebedrijf en heb daar op allerlei afdelingen gewerkt, nu als 3D-engineer. Ik heb altijd geleefd van dit bedrijf, eerst toen mijn vader daar werkte en later ikzelf.

Ok, dat is één onderdeel van jouw leven, maar wij willen graag meer weten van de muzikale Ben Kok.

Ik ben opgegroeid met veel muziek om me heen, mijn moeder luisterde graag naar Radio 4 en zong de aria's en operettes fonetisch mee, maar kon ook de hedendaagse muziek van de jaren 70 waarderen. Vandaar is het niet zo vreemd dat ik op 7-jarige leeftijd klassiek orgellessen ging volgen bij Louis Arons hier in Den Dungen. Die schreef in mijn schriftje: Het lijkt of Bennie de noten niet leest. Dat klopte ook wel, want ik luisterde heel goed en speelde het daarna. Zo rond mijn vijftiende werd ik via mijn vaders collega gevraagd om als toetsenmènneke mee te spelen bij *The New Apollo Stars*.

In het begin moest dat grote huiskamerorgel nog worden meegesjouwd. Maar ondertussen bestond er ook nog zoiets als school. We moesten soms ook op kermissen spelen op maandag en dinsdag, dan lag je pas om twee of drie uur 's nachts in bed. Ik ben meerdere keren in de klas in slaap gevallen, sommige leraren snapten dat anderen niet.

Ik had trouwens ook een bloedhekel aan school, vandaar dat ik meerdere malen gewisseld ben en uiteindelijk op LTS Zuid terecht gekomen, waar ik praktisch bezig kon zijn. Nadat ik geslaagd was voor TTO (Technisch Theoretisch Onderwijs), heb ik nog Besturingstechniek en Elektra gedaan. Hierna kon ik als elektromonteur aan de slag en kreeg Harrie van Alebeek als collega, een goede leermeester, maar altijd in de hoogste versnelling. Dus toen ben ik na een jaar overstapt naar mijn huidige baas.

Maar wij zijn benieuwd naar jouw muzikale carrière.

Nou daar gaan we dan. Na de vorige band kwam ik bij *De Bolero's*, een Bossche feestband waar we wel soms 110 keer per jaar mee optraden in huiskamers, cafés en feesttenten. Hierna kwam *Bubble*, een top-100 band met veel Dungen bloed, Rob en Albert Benjamins en Hennie van Grinsven.

Deze band werd gevolgd door *The Micro's*, later omgedoopt tot *So What*, hier ben ik basgitaar gaan spelen, omdat vanwege rugklachten het steeds pijnlijker werd om de toetsen te bespelen. Deze band werd opgevolgd door het *Duo Label*, waarna ik in 2010 bij de band *WHI* (Wè Heur Ik?) terechtkwam. Da's tevens ook het jaar, (2010/2011) dat ik de scepter mocht zwaaien over Krabberdonk. *Dr. Feelgood* is de band waar ik sinds 2014 deel van uitmaak. Behalve deze bands timmer ik ook aan de muzikale weg als zanger en songwriter. Mijn versie van "Het Dorp" heeft inmiddels een half miljoen streams.

En ook mijn versie van "Het werd Zomer" wordt veel beluisterd op Spotify en zo staan er nog een vijftal andere nummers op. Ik heb intussen zeker zeven Krabberdonkse liedjes geschreven en ze ook allemaal opgenomen. Waaronder de nummers *Mi Hil Mun Hart* en *Mèn Krabberdonk*.

Wat is je mooiste muzikale herinnering?

Paaspop in de Dolle Mina als zanger optreden, terwijl zoon Bas enkele tenten verder geprogrammeerd stond met *Baby Blue*. Verder alle optredens voor Het Zorgenkind, verzorgingshuizen Cello en noem maar op, dat is het meest dankbare publiek dat je je kan wensen.

Wat is er nodig om zoveel met muziek bezig te kunnen zijn?

Allereerst een thuisfront dat vierkant achter je staat, een goede chemie met je bandleden, discipline om te oefenen, een strakke agenda, goed management, heldere communicatie en een goede gezondheid. Annuska knikt hierbij wel heel erg instemmend. Dit werd wel duidelijk, nadat hij vorig jaar getroffen werd door sepsis (bloedvergiftiging). Na eerst door het oog van de naald te zijn gekropen en een half jaar thuis moeten herstellen kijk je wel anders tegen het leven aan. 'Als je gezond bent heb je duizend wensen, maar als je ziek bent heb je er maar één', deze ziekenhuispreuk gebruikt hij nu regelmatig. Regelmatig een avondje samen met een glaasje en een hapje, genieten van de kleinkinderen en op tijd ontspanning, die les heb ik wel geleerd.

Wat is het moeilijkste om twee banen te combineren?

Tijd waarover *The Beatles* zongen in het lied *Eight Days a Week*, ik wou dat er acht dagen in de week zaten. Hoewel ik ook jaren drie banen gehad heb, afbeeldingen op spiegels en glas stralen, Colasit en de muziek. Maar dat is écht wel verleden tijd. Ik ben bezig met een toepasselijk liedje over deze periode in mijn leven. Maar het blijft een geweldige kick, wanneer je met jouw muziek het publiek kunt vermaken.

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Genieten van onze kleinkinderen, genieten van elkaar, het leven vieren en nog veel muziek maken. En Annuska knikt weer instemmend.

We sluiten het gesprek passend af met een mooi glas wijn en een goed nagesprek. Ben en Annuska bedankt voor de gastvrije ontvangst en nog veel mijlpalen gewenst om (muzikale) slingers aan op te hangen.



kapsalon

XL



www.kapsalon-xl.nl
Maaskantje 9A
5271 XD
Sint- Michielsgestel
073 8220174

Dinsdag 8.30 - 17.00
Woensdag 8.30 - 17.00
Donderdag 10.00 - 20.00
Vrijdag 8 - 18.00
Zaterdag 8 - 13.00

Handel in bouwstaal

- betonstaal B500B staven
- betonstaal B500A op rollen
- betonstaal B500A staven
- bouwstaalnetten in elke kwaliteit en formaat
- supportliggers in elke kwaliteit en formaat
- wapening op maat
- spiralen tot 25 mm

WBB

partner in betonstaal

WAPENINGS BEDRIJF BRABANT BV

Vlasakker 16

5275 KB Den Dungen

T (073) 7370189

info@wbb-betonstaal.nl



KOFFIE | LUNCH
DINER | BORREL

"Bourgeois gastrij!"

WE NEED YOU!

Zelfstandig werkend kok!
(minimaal 24 uur)

&

**Gepassioneerde
keuken liefhebber**

Heb je interesse?

kom langs bij Eetcafé Keesje, stuur ons een bericht of schuif aan voor een praatje.

Poeldonk 17 | 5275 HP | Den Dungen | 073-594 2955
www.eetcafekeesje.nl

PURA VIDA TRENDS

Zijden Bloemen & Planten - Woonaccessoires - Cadeaus



Maaskantje 51, Sint Michielsgestel
Wo t/m Vrij 09.30 - 17.00
Zat 08.00 - 13.00

www.puravidatrends.nl

06-21876128

CLUBKE



Het is begin november als ik aankom bij De Meerse Plas, onder ons ook wel bekend als het Dungens Gat. Hier staan Erik van Leur, zijn dochter Evi van Leur, Hans Diepstraten, Irvie Spoor en Roland van Bilsen al klaar bij de duikstek; een betonnen blok aan het eind van de parkeerplaats. Allemaal zijn ze lid van duikvereniging Aquadivi. Ook te zien aan de leuke clubtruien die ze aan hebben! Hoewel de club gevestigd is in Oisterwijk, met een clubhuis in Haaren, is de Meerse Plas een van de vaste stekken van de club om buiten te duiken. Ook is de club een van de stakeholders in het project rondom de Meerse Plas om dit verder te ontwikkelen tot een mooi natuurgebied met allerlei recreatiemogelijkheden. Ook duiken dus! Die Hards Erik, Roland en Hans gaan op deze frisse novembermorgen een duik maken.

Duikvereniging Aquadivi

Duikvereniging Aquadivi is opgericht in maart 2017. Elke vrijdagavond wordt er van 20:00u tot 21:00u getraind in het zwembad in Oisterwijk. De vereniging biedt diverse duik- en snorkelopleidingen aan voor jeugd en volwassenen. Ook organiseren ze om de twee jaar een duikreis. "We zijn eens een weekend naar Zeeland geweest, maar er is ook al eens een reis naar Bonaire georganiseerd", vertelt Erik.

De vereniging is ook aangesloten bij Sjors Sportief. Dit is een initiatief waarbij basisschoolkinderen (meestal tot 12 jaar) op een laagdrempelige en vrijblijvende manier kennismaken met sportieve activiteiten. Hiermee wil de vereniging dus meer jeugd enthousiast maken voor de duiksport. Hans vertelt: "We hebben nu ongeveer 10 jeugdleden. Maar de meeste leden zijn 35+. Van veel jeugdleden zijn uiteindelijk de ouders ook bij ons lid geworden! Ouders moeten sowieso aanwezig zijn bij de trainingen met jeugdleden, dit omdat zij altijd zelf verantwoordelijk zijn."

Duiker worden

Vanaf 10 jaar mag je beginnen bij de vereniging, je begint dan met snorkelen. Vanaf 12 jaar mag je je zwembadbrevet halen en vanaf 14 jaar je *Open Water* brevet. Er is bewust gekozen hiermee te starten vanaf 14 jaar, jeugd vanaf deze leeftijd is wat 'steviger', de theorie is dan makkelijker te leren, de zware uitrusting is beter te tillen en je kunt deze kinderen beter voorberei-

den op het feit dat duiken een sport is die risico's met zich kan meebrengen.

Aquadivi biedt opleidingen aan van *PADI*. Het *Open Water* brevet is eigenlijk de eerste stap in de opleiding om duiker te worden. Je kan de opleiding uitbreiden met vervolgniveaus: *Advanced Open Water*: het uitbreiden van je vaardigheden, en *Rescue Diver*: ongelukken en/of noodgevallen onder water beheren. Daarnaast heb je nog diverse specialties om je vaardigheden uit te breiden in een specifiek thema. Enkele voorbeelden zijn wrakduiken, onderwaterfotografie en nachtduiken.

Duiken in de Meerse Plas

Hoewel waarschijnlijk de meeste mensen genieten van de plas boven water, of aan het wateroppervlak, vertelt Erik dat het onder water ook een leuke plas is! Er is veel begroeiing waarin je vissen kunt tegenkomen zoals baarzen, palingen, snoeken en rivierkreeftjes. Er liggen ook een aantal bootwrakjes op de bodem, 8 om precies te zijn. Hiernaast zijn er ook leemblokken en omgewaaide bomen te vinden.

Er is, in het teken van de herontwikkeling van de Meerse Plas, een oproep geweest voor clubs die iets te maken hadden met de Meerse Plas. Hierop heeft Aquadivi gereageerd en is hiermee een van de stakeholders geworden. De meeste initiatieven zijn voor activiteiten boven water, dus een club die zich inzet voor de onderwater activiteiten is een mooie toevoeging! Bijvoorbeeld het realiseren van goede ingangen om het water in te gaan, zonder dat je te ver moet lopen met je zware spullen. Ook is er een idee geweest om een soort "clubhuisje" voor duikers neer te zetten, met bijvoorbeeld douches en wc's. Maar dat is tot op heden alleen nog bij een idee gebleven.

Belangrijk is dat iedereen zijn hobby kan uitvoeren. Duikers en vissers moeten elkaar niet in de weg zitten, maar moeten wel allebei hun hobby uit kunnen voeren. Je kan ook van elkaar leren, vissers weten namelijk de plekken waar veel vis zit. Een mooi initiatief wat leuk is voor beide partijen, is het visvriendelijk maken van de randen.



Wil je meer weten over de duikvereniging of ben je zo enthousiast geworden dat je bijvoorbeeld een introduik wilt boeken? Kijk dan op www.aquadivi.nl of mail naar opleidingen@aquadivi.nl

Voor meer info over het initiatief rondom de Meerse Plas kun je kijken op www.demeerseplas.nl



Voor al uw bloeiende tuinplanten,
kamerplanten, bloemwerk,
cadeau- en decoratieartikelen

Bloemen - Pluktuin
Kwekerij - Theehuis

St Jacobusstraat 15
5271 XJ St. Michielsgestel

E info@ericsleutjes.nl

T 073 594 1324



WWW.ERICSLEUTJES.NL



VIVENT
zorgt!

Vrijwilligerswerk: dat is mooi werk!

Remco Strelitski, vrijwilliger bij Vivent:

"Vrijwilligerswerk verrijkt je leven! Gewoon omdat het fijn is om iemand een plezierig uurtje te kunnen bezorgen en je de zorgen van alledag leert relativeren. Ik kan het iedereen aanraden. Vooral ook bij Vivent, want je wordt gezien en gewaardeerd!"

Vivent Donkenhof zoekt nog vrijwilligers

De bewoners van Vivent Donkenhof willen graag met u wandelen, koken, een praatje maken, creatief bezig zijn, sjoelen, biljarten of in de tuin werken... Heeft u een uurtje per week over voor een mooie glimlach? We horen graag van u!

Meer informatie?

Reinier de Kok (vrijwilligerscoördinator) | r.dekok@vivent.nl
06 - 52 60 99 01 | vivent.voorvrijwilligers.nl

"Ik kan het
iedereen
aanraden"



LET OP CONTACTGEGEVENS IN
ADVERTENTIE VAN HOUD ME VAST!!!

houd me vast

Wat[liefde]kan

Relatietherapie voor mens & organisatie in Den Dungen

PODOTHERAPIE

Podotherapie Linda van de Ven
Voor al uw voetgerelateerde klachten

Linda van de Ven

- (Sport) Podotherapeutische zolen
- Ortheses
- Adviezen en aanpassingen mbt de schoenen
- Voetbehandeling (ivm diabetes)
- Voetbehandeling ivm ingegroeide nagels
- Voorlichting en advies

Bel voor een afspraak 073 - 594 42 77 of
mail naar info@podotherapielindavandeven.nl

Podotherapie Linda van de Ven
Hopveld Medisch Centrum (huisartsenpraktijk in Den Dungen)
Hopveld 33 • 5271 XP Sint-Michielsgestel • www.podotherapielindavandeven.nl



Houthandel - Doe 't zelf
M. Smits

Zandstraat 14a – 5271TJ Sint-Michielsgestel
Tel: (073) 594 2882 – msmits.nl – info@msmits.nl



Voor al uw hout & plaatmateriaal, maar ook overkappingen, schuttingen, pergola's etc..



EVEN FRUIT HALEN

Verkoop eigen oogst appels en peren
Winkel: zaterdag 8.00 - 15.00
Fruitautomaat: dagelijks geopend

Paterstraat 38
Den Dungen
www.evenfruithalen.nl



Groot Grinsel 3
5275 BZ
DEN DUNGEN

www.houtmanensander.nl



leverancier voor
terrashaarden op gas,
wijnvaten,
steigerhouten meubelen
voor binnen en buiten,
en alle soorten grind-split-keien.

Ruiterpad 1
5275 LD Den Dungen
Tel. 073-5943297
Mob. 06-22376821

www.brabanttrade.nl
info@brabanttrade.nl



'S-HERTOGENBOSCH
VAAR/FIETS EN STEP ARRANGEMENTEN OP MAAT
WWW.VESTINGFIETSEN.NL

LEVENSSLESSEN



Levenslessen van een (toekomstig) Dungenaar

In deze rubriek vertellen Dungenaren welke lessen zij onderweg hebben geleerd. Dit keer Bernt Koning (78). Hij voer de wereld over, loodste meer dan 6.500 schepen veilig van zee naar haven en terug, en bouwde aan zeemanswelzijn. Binnenkort verhuist hij van Oostvoorne (vlakbij de Maasvlakte) naar Den Dungen, om in de buurt te wonen van zijn vriendin Jeanne Cooijmans.

Les 1: leef avontuurlijk

Avontuur zit Bernt in het bloed. “Als jongen van veertien fietste ik alleen rond Nederland, van jeugdherberg naar jeugdherberg. Een jaar later ging ik naar Zuid-Engeland, en op mijn zestiende lifte ik via Kopenhagen tot boven de poolcirkel. Ik had een rugzak, wat geld en een kaart. Meer niet. Mijn ouders vonden het spannend, maar ze lieten me gaan. Dat vertrouwen heeft me gevormd.”

Het verlangen naar het onbekende komt niet uit het niets. “Mijn overgrootvader was schipper op tien verschillende zeilschepen, in de negentiende eeuw al. Het water, het reizen, de nieuwsgierigheid, dat hoorde er gewoon bij. Ik wilde de wereld ook zien, dus ben ik de wereld gaan zien.”

Nog altijd kiest hij voor avontuur. “Op mijn 78^e verhuis ik nog naar Den Dungen voor een volgend hoofdstuk in mijn leven. Wat is hier nog te ontdekken?”

Les 2: denk snel, maar handel met beleid

Op zee leer je al snel dat haast je grootste vijand is. “Niet elke ruk aan het roer helpt. Als een schip van driehonderd meter uit koers loopt en je reageert te fel, maak je het alleen maar erger. Zo’n kolos corrigeer je niet in een seconde, dan wordt het onhandelbaar. Je moet aanvoelen hoe het schip reageert, even afwachten, de beweging gebruiken om terug te komen. Dat is precisiewerk. Snel denken, maar langzaam handelen. *Think quickly, make haste slowly*, zeiden we op zee.”

Het is een houding die hij ook aan wal toepast. “Mensen reageren vaak te snel”, zegt hij. “Ze willen meteen een oplossing, een weerwoord, een oordeel. Maar soms is het beter om even niets te doen, even te kijken wat er gebeurt. De handeling die je zou willen doen, is niet altijd de handeling die je móet doen. Als je de rust bewaart, krijg je meer grip. Op het water én op het leven.”

Les 3: stel je uitbrander uit en kies voor tolerantie

“Op zee leef je met veertig man op één drijvende wereld. Je kunt niet even de deur dichtgooien of weglopen als iemand je irriteert. Dat maakt samenleven intens. Iemand zegt iets onhandigs, doet iets doms, en je voelt dat je wilt ontploffen. Maar midden op de oceaan heb je daar niets aan. Je moet het met elkaar doen, in weer en wind. Met ruzie aan dek is niemand geholpen.”

Bernt leerde daarom om zijn uitbrander uit te stellen. “Als iemand me dwarszat, wachtte ik met mijn reactie tot we samen rustig aan de reling stonden. Even uitkijken over zee, ademen, de wind in je gezicht. Dan praat je anders. De scherpte is eraf, je hoort beter wat de ander bedoelt. Zonde om je energie te verspillen aan boosheid.”

Hij glimlacht. “Dat is iets wat ik ook aan wal ben blijven doen. Je hoeft niet overal direct iets van te vinden. Laat het even liggen, geef de ander ruimte. Je ego mag best een stapje opzij. Als je dat leert, wordt het leven aan boord én thuis een stuk aangener.”

Les 5: volg je innerlijke kompas (en geloof niet alles wat je hoort)

“Veel mensen laten zich leven”, zegt Bernt. “Door sociale media, door wat anderen vinden, door de drukte van alledag. Ze zien iets, nemen het voor waar aan en handelen daarnaar zonder zich af te vragen of het wel klopt, of het wel bij hén past.”

Bernt ziet het als zijn eigen navigatiesysteem. “Op zee vertrouw je op je kompas, aan wal moet je je innerlijk kompas volgen. Definieer wat je met de rest van je leven wilt en gebruik dat als richtlijn. Laat je niet steeds meevoeren door de stroom van anderen.”

Les 6: Kijk om naar de ander

“Zodra mensen zich prettig voelen, functioneren ze beter. In hun werk, in hun gezin, in de samenleving”, zegt Bernt. “Dat klinkt groot, maar het begint juist heel klein: een praatje, een luisterend oor, een beetje aandacht.”

Die overtuiging bracht hij in de praktijk. Zo was hij mede-oprichter van het *Zeemanshuis* in Oostvoorne, een plek waar zeelieden na lange reizen even konden landen. “Vroeger had elke haven zo’n huis. Een plek voor een kop koffie, een praatje, een moment van rust. Maar dat verdween langzaam. Toen dachten we: dan bouwen we het zelf weer op. Even de wal op, een warm welkom, dat doet meer dan mensen denken.”

Met zijn verhuizing op de planning merkt hij opnieuw hoe belangrijk verbinding is. “In Den Dungen word ik in de Jumbo gegroet en vragen mensen hoe het gaat. Dat is iets wat ik in Oostvoorne mis. Een klein beetje belangstelling voor elkaar doet wonderen.”



Kom tot rust bij ons 'Niek!

Twee **moie studio's** met privé sanitair, in het Brabantse land, dicht bij Den Bosch. We ontvangen je graag in deze mooie omgeving.

Kom maar gewoon achterom!

By ons **'Niek**

06 463 30 210
bijonsniek.nl
info@bijonsniek.nl

Donksestraat 2B
5271 TN Sint-Michielsgestel



STEM

DORPSGOED

FYSIO COMPANY

samenwerkende fysiotherapeuten

DEN DUNGEN

Ons team van vijf therapeuten werkt met moderne behandelmethodes en in nauwe samenwerking met huisartsenpraktijk Den Dungen om samen uw herstel te realiseren.



Waarvoor kunt u bij ons terecht?

- ✔ Algemene fysiotherapie
- ✔ Nek- en rugklachten
- ✔ Sportblessures
- ✔ Oncologiefysiotherapie
- ✔ Oedeemtherapie
- ✔ Hart-, long- en vaatfysiotherapie
- ✔ Hand- en polstherapie

073-623 22 22

FysioCompany Den Dungen
Litserstraat 5a
www.fysiocompany.nl

NIKS MEER MISSEN VAN DEN DUNGEN & MAASKANTJE?

Download eerst de gratis app SmartCom

Type dan MOEKE




EEN GRATIS APP!

een mooi initiatief van stichting H.E.L.D.

www.stichting-held.nl

Pure ambacht van onze familiekudde geiten

Proef onze weidemelk, geitenkaasjes, roomkaas, kefir, chutneys en andere ambachtelijke producten van het land. Alles puur en eerlijk zonder toevoegingen, gemaakt met ingrediënten uit eigen tuin of van lokale tuinders. Dagelijks verkrijgbaar in onze boerderijautomaat van

🕒 08:30–20:30 📍 Bosscheweg 58/ Poeldonksedijk

Unieke beleving in Den Dungen

Weidelunch van mei t/m september
Heerlijk en uitgebreid lunchen met ambachtelijke producten tussen de geiten op onze kruidenweide.

Zie onze website voor meer informatie en aanmelding

🌐 bijjanns.nl

📷 [bijjanns](https://www.instagram.com/bijjanns)



www.goossenstweewielers.nl



Litserstraat 65 Den Dungen

Persoonlijk | Warm | Betrokken

Sonate

uitvaartbegeleiding

Samen stap voor stap naar een afscheid om nooit te vergeten...

Dag & nacht
bereikbaar

Brigitte van Rossum
06 10 75 31 90



www.sonate-uitvaartbegeleiding.nl

2helpU

administratiekantoor

Hetty van Grinsven
Triestplein 6
5271 XL Sint-Michielsgestel

0610740065
www.2helpu.nl
info@2helpu.nl

KRABBERFEST



Van links naar rechts: Janneke Sleutjes, Toon Smits, Julien Sleutjes en Marcel Voets.

Hoe is Het Krabberfest ontstaan?

Meteen ontspint zich een gesprek, waarbij jaartallen en personen in willekeurige volgorde over de tafel gaan. Het wordt snel duidelijk dat een aantal mensen een belangrijke rol hebben gespeeld plus dat beetje toeval.

In 2019 en 2020 (dus vóór Corona) was al duidelijk, dat Carnaval vieren in Den Dungen anders zou moeten in de toekomst. Horeca United had in die jaren de handen ineengeslagen en een tent op het parkeerterrein bij Boer Goossens gezet. Na Corona werd in 2022 het idee geboren om dat terrein uit te breiden. Hiervoor moest The Scratch en het protocol aan dat festivalterrein worden toegevoegd. Dat bracht grote financiële risico's en verantwoording met zich mee waar Horeca United niet alleen voor kon en wilde staan. Hier was een groter draagvlak voor nodig, goede raad was duur.

Netwerken bleek hierna de gouden greep, zeven ondernemers (binnen twee weken waren het er 24) kregen een naam met een K, Krie-eerders. Het idee was al vóór carnaval 2023 geboren. Zij dachten het basisplan uit en wilden zich hiervoor garant stellen. Inmiddels zijn het er 36, maar toen werd het fundament gelegd, het idee was geboren nu de uitvoering nog. De ontbrekende schakel was een stel kartrekkers, mensen die het geheel gingen ordenen, coördineren, samenvoegen en uitvoeren. Niet toevallig dezelfde mensen, die hier aan tafel zitten. Dankzij deze samenwerking en een grote schare vrijwilligers via de koepel, kreeg Carnaval dóór en vóór Den Dungen langzaam vorm.

De kracht van het plan om Carnaval toekomstbestendig te maken, was dat alle onderdelen zich op één terrein zouden afspeelen. Het was alles en iedereen op het terrein of niks. Dat betekende in de praktijk, verhuizing van The Scratch uit de sporthal. Deze verandering ging niet zonder emotie en zelfs met een beetje pijn. Dit met name voor de grote schare vrijwilligers.

Wat zijn de pijlers waar het Krabberfest op rust?

1. Als uit één mond klinkt het: de Kanjers (Krabberdonks voor vrijwilligers) bij de laatste editie liepen er zo'n 250 rond van begin tot einde en we komen eigenlijk nog handen tekort. Scan de QR code als je wilt helpen.
2. Het festival is volledig zonder winst oogmerk en dus niet commercieel. De Krie-eerders staan financieel garant, maar ontvangen geen rendement.
3. Een festival vóór Krabberdonk op één terrein, kindvriendelijk, afgesloten, veilig, betaalbaar en voor alle doelgroepen, families gezinnen, dit alles gedragen en mogelijk gemaakt dóór Krabberdonk.
4. Een goede taakverdeling van: Horeca – Koepel – Krie-eerders. Horeca daar is Toon het aanspreekpunt, Krie-eerders/centjes dan bel je met Julien en bij de Koepel is Janneke de spin in het web. Zij zorgt voor de programmering/communicatie/coördinatie/socials/contacten met Klubkes en alle zaken rondom Kanjers en de planning. De heren erkennen meteen dat Janneke het zwaarste pakket heeft.
5. Vertrouwen in elkaar van alle partijen.



Waar letten jullie als organisatie het meeste op?

Wij gaan in 2026 voor onze derde editie en willen Krabberdonk opnieuw verrassen, door onszelf als organisatie te blijven vernieuwen en uit te dagen. Van de vorige keren hebben we geleerd, dat er grenzen zijn aan de groei en groter is niet altijd beter. Daarnaast blijft zo'n festival een kneiterdure aangelegenheid en mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven. Daarom moet er een balans zijn tussen een kwalitatief en mooi programma met schappelijke prijzen.

Wat willen jullie op persoonlijke titel nog kwijt aan onze lezers?

Marcel:

Wij als koepel hebben ons hard gemaakt om elke leeftijdscategorie een aantrekkelijke Carnaval te bieden. Voor onze oudere Krabberdonkers hebben we een goede samenwerking met het Krasse Nnarren bal bij Litsberg. En dan nog twee weekenden bij ons familiefestival Krabberfest. Kijk maar eens op www.krabberfest.nl

Toon:

Dat we trots mogen zijn op ons Krabberdonks Krabberfest en de manier waarop het hele dorp en alle partijen de schouders eronder zetten en dit mogelijk maken.

Janneke:

Ik ben heel blij met alle creativiteit binnen Krabberdonk en wil nogmaals iedereen die zich voorgaande jaren had aangemeld als Kanjer weer oproepen om zich te melden (zie QR code). Tevens mensen die de smaak van het Kanjeren nog niet kennen, meld je aan en je zult een warm-bad-ervaring rijker zijn. Het succes van Krabberfest is een Kompliment aan alle Krabberdonkers die hun steentje bijdragen aan dit mooi familie festival! Krabberdonk Vur Mekaar!

Julien:

Het festival wordt in de wijde omtrek geroemd en bewonderd. Een bewijs, dat Carnaval als traditie ook opnieuw kan worden vormgegeven. Maar zeker niet vanzelfsprekend, deze derde editie vraagt weer evenveel zo niet meer inspanning van ons en iedereen die er bij betrokken is. Dankzij de vierders + Kanjers hebben we twee mooie jaren gehad en voor 2026 geldt alle goeie dingen in drieën.

Dankjewel voor een kijkje in de keuken van het Krabberfest en zeker bedankt voor al het werk dat door jullie verzet wordt.

KRABBERDONKSE KRONIEK

HET VERLEDEN, HEDEN EN DE TOEKOMST
VAN KRABBERDONK IN BEELD EN GELUID.



SKAN DE QR KODE OM
HET BOEK VIA PRE-ORDER
TE BESTELLEN.





Martin Lamers
administraties, lonen, advies

Jacobskamp 7
5275 BJ DEN DUNGEN
06-20496960

www.martinlamersadministraties.nl

Natuursessies

Creatieve coaching

Energetische behandeling

Ontspannende rugmassage

José van Breugel
Rouw- en levensmentor voor vrouwen
Grote Molenstraat 6
5271 VW Sint Michielsgestel
WhatsApp: 06 10 80 51 23



BLOEMSTYLING ESTHER

Esther van Kaathoven
Paterstraat 61
5275 AH Den Dungen
M 06-57350067
info@bloemstylingesther.nl

via de socials



Openingstijden:

Maandag	12.30 - 18.00 uur
Dinsdag	12.30 - 18.00 uur
Woensdag	12.30 - 18.00 uur
Donderdag	12.30 - 18.00 uur
Vrijdag	12.30 - 18.00 uur
Zaterdag	08.30 - 16.00 uur

Den Dungense Molen

J. Toelen

Diervoeders & Benodigdheden



Generaties lang vertrouwde kwaliteit!

Den Dungense Molen

Hoogstraat 91 • 5271 XA Sint-Michielsgestel • telefoon (073) 594 12 71
Fax (073) 594 32 90 • info@dungensemolen.nl • www.dungensemolen.nl



**Hier had
uw advertentie
kunnen staan!**



mail voor meer informatie naar jacobus@stichting-held.nl

WA ZEDDE NOU?

Gin prei

Bianca van Schijndel is lid van eetclub "D'ateclub" en sinds een aantal jaar hebben zij een uitspraak na een avondje eten en borrelen met elkaar geherintroduceerd. In een boekje met Dungense uitspraken vonden zij: **"da maakt toch allemaol gin prei!"**

Een echte uitspraak die ze bij de Dungense preivelden vinden passen. Regelmatig komt de uitspraak nog voorbij in de familie en vriendenkring!

Da maakt toch allemaol gin prei! - Dat maakt toch allemaal niks uit!

Ut woar kelleg toen ik d'n hof aont grienselen waor!

Ook Gerry van Lieshout stuurt ons een leuke bijdrage. Een aantal kleine zinnestukjes waarbij de woorden allerm minst lijken op het ABN woord wat het betekent!

*Tis kelleg - het is fris
D'n hof grienselen - het erf harken
Lig nie te renesselen - lig niet te woelen
Unne renessel - een veter*

Haastige spoei is zelden goei

Noortje van Rossem - Van der Steen zegt thuis vaak: "ik heb moeten spoeien"
Haar man, afkomstig uit Oss, had er nog nooit van gehoord...écht Dungens dialect dus.

Ik heb moeten spoeien! - Ik heb me moeten haasten!

Dungens van vruuger

Van de heer of mevrouw Baars kregen we wat uitspraken die vaker door oudere Dungense bewoners worden gebruikt:

*Efkes mun erpels afgiete! - Even gaan plassen!
Van wie ben de gè der inne? - Uit welk Dungens gezin kom jij?*

Nou ikzelf ben d'r inne van Dimph, van Wimke de Laat en Riek de Kûster (van Alebeek), en van Ties, van Jan en Ida Vissers van 't Woud!



EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN

in Den Dungen & Maaskantje



KRABBERFEST
6 tm 8 en 13 tm 17 februari
www.krabberdonk.nl



DE BETOVERDE BOMENTUIN
Bomentuin d'n Hooidonk
6 november 17:30-21:00u



JURK AAN DE DONK
Litserborg
12 april 11:00-15:00 uur



DE BETOVERDE BOMENTUIN
Bomentuin d'n Hooidonk
7 november 17:30-21:00u



BRADERIE MAASKANTJE
Zondag 14 juni 10:00-18:00 uur



DE BETOVERDE BOMENTUIN
Bomentuin d'n Hooidonk
8 november 17:30-21:00u



DUNGENS BIERFESTIVAL
Plein voor Litserborg
30 augustus 14:00-20:00 uur



RECYCLE SINT
Litserborg
13 november 18:30u inleveren 19:30u shoppen

WORD VRIEND VAN JACOBUS...

Help het magazine in zijn voortbestaan en word voor € 10 vriend van Jacobus.

Je kunt je donatie overmaken naar Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26 of scan de QR-code met je smartphone.



OF WORD SUIKEROOM OF SUIKERTANTE!

Help het magazine in zijn voortbestaan en word voor € 50 suikeroom of suikertante.

Je kunt je donatie overmaken naar Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26 of scan de QR-code met je smartphone.

STICKER BRIEVENBUS GRATIS VERKRIJGBAAR

Neem hiervoor contact op met Nancy Verhagen via 06-57870334.

LOSSE EXEMPLAREN TE KOOP

Neem hiervoor contact op met Nancy Verhagen via 06-57870334.

Jacobus kost € 2,50 per stuk.





dirk
van uden

makelaardij
& taxaties

Dirk van Uden waar het
dorpsgevoel groot is en
woondromen waar worden...

Dirk van Uden
makelaardij & taxaties

Maaskantje 47
5271 XE Sint-Michielsgestel

073-2606060
info@dirkvanuden.nl

Bezoek onze website
www.dirkvanuden.nl